

RAMEN

Een theoretisch verhaal.

Waren er ramen in huizen uit de IJzertijd.

Je gaat te snel de 20^{ste} eeuw projecteren. Huizen hebben toch ramen.

Dat is denk ik niet zo.

Ik denk, dat er alleen maar ramen waren, als ze een functie hadden.

Waarom heb je ramen ????

1. Voor het licht
2. Om naar buiten te kijken
3. Om warmte naar binnen te krijgen
4. Om kou buiten te houden

Ad 1. Het is verdomd donker in de huizen, dus het is een goede reden om een raam te hebben. Maar je moet je meteen afvragen, of het praktisch is b.v. in de winter, want een raam windvrij maken is moeilijk. En in de zomer zul je er tralies voor moeten zetten, tegen de beesten.

Ad 2. Ik denk niet dat dat een reden geweest zal zijn. Ten eerste zullen de mensen niet vaak binnen gezeten hebben (het werk, het werk) en ten tweede kunnen ze ook door de deur naar buiten kijken zo nodig.

Ad 3. In Kenia zag je geen ramen in de leemhutten of een heel klein kijkgaatje zo groot als een 2 eurostuk om naar buiten te kijken. Daar moest de warmte buiten gehouden worden. Daar zag je dus dat een raam hebben afhankelijk is van de functie. In onze streek zou het een reden geweest zijn om een klein raam te hebben om de kou buiten te houden.

Dus, waarom zou een ijzertijdboer ramen hebben in zijn boerderij ???

Toch, als je in andere nederzettingen rondloopt, zie je veel oplossingen met ramen.

Dat wil absoluut niet zeggen, dat er ramen waren.

óf ze hebben te 21e eeuw gedacht,

óf ze hebben het nageaapt van andere nederzettingen.

Hoewel ik zelf veronderstel, dat er geen ramen waren in de IJzertijd, laat ik hieronder enkele voorbeelden zien van nederzettingen uit Europa.

Ongelooft leer, gespannen om een raamwerk, en passend gemaakt in een raamopening.

Gezien in Archeon.

Voordeel is ietsje licht, en je houdt de koude en de wind ook buiten de deur op deze manier.

Deze oplossing zou dus wel kunnen.



Jarenlang hadden we in Eversham wel een raam, maar hadden er in de winter veel kou en tocht van. In de zomer kwamen de kippen erdoor naar binnen en legden onder de bedden eieren en broeden er kuikentjes uit.

Hieronder zie je 2 oplossingen om dat tegen te gaan.

Links zie je een soort tralies tegen de kippen, rechts zie je een houten luik, dat naar buiten/omhoog kan wegdraaien, zodat je licht hebt als je dat nodig zou hebben. Als het naar beneden hangt, houdt het een beetje de kou tegen, hoewel het nog behoorlijk kiert. Het traliehek kun je in de winter van binnen uit behangen met huiden tegen de kou.



Leuke oplossing, gezien in Wilhelminaoord. Boven en onder tralies geven veel licht. Ik denk trouwens wel, dat er niet in dat huis gewoond is geweest. Het lijkt mij te koud.



In Duppel, maar dat is de tijd rond 1000 na Christus zag je deze kleine raampjes met tralies. Maar hoe maak je zo'n huis kou en windvrij in de winter ???



Een middeleeuwse oplossing is zo'n houten luik met scharnieren. Hier gezien in Archeon. Door afbeeldingen uit de Middeleeuwen weet je, dat er ramen waren en hoe ze er uitzagen.



Waren er vroeger ook al nieuwsgierige mensen? Gezien in het Feldersee museum, Duitsland.



Een heel smal spleetje. Leuk idee.

Experimenteer maar.

ANNEKE BOONSTRA

